

Beste mensen,

Na 33 jaar huisarts te zijn geweest in Wijchen ga ik afscheid nemen van mijn praktijk en dat geeft een heel dubbel gevoel!

Aan de ene kant vind ik het na 33 jaar tijd worden om ook aan andere interessante zaken wat meer aandacht te kunnen geven (hobby's en uitdagingen waar ik voorheen niet of nauwelijks aan toegekomen ben)

Aan de andere kant valt het me zwaar om afscheid te nemen van alle personen/patiënten waar ik in de loop van die 33 jaar zorg aan heb verleend. Ik kan een boek schrijven over alle fijne maar ook zware en emotionele momenten die ik met de een wat meer en met de ander wat minder heb meegemaakt.

Ik heb altijd met veel plezier mijn vak als huisarts uitgeoefend. In het begin als huisarts in combinatie met het afronden van mijn promotieonderzoek. Later als stafid van het NHG – de wetenschappelijke beroepsvereniging van huisartsen. Sinds 2001 leid ik huisartsen-in-opleiding op. Een zeer leuk, afwisselend en inspirerend gebeuren. Ik heb naast de patiënten zorg het opleiden van jonge huisartsen misschien wel het meest uitdagende deel van mijn leven als huisarts gevonden.

Tijdens mijn verblijf in Wijchen heb ik verschillende life events meegemaakt. Mijn bruiloft, het op zien groeien van mijn twee kinderen, het overlijden van mijn beide ouders maar ook mijn scheiding na 25 jaar huwelijk. Gelukkig ben ik een nieuwe partner (Ingrid) tegengekomen waarmee ik een nieuw zeer gelukkig leven heb opgepakt. Onlangs mocht ik als trotse vader meemaken dat aan mijn dochter Astrid de artsenbul werd uitgereikt. Eveneens trots ben ik op mijn zoon Erik die het op de universiteit in Utrecht erg goed doet in aardwetenschappen en ICT.

Eind dit jaar (31 december 2019) geef ik de dokterstas en mijn spreekkamer over aan mijn opvolger. In Joost Gijselhart heb ik een huisarts gevonden die empathisch is en zeer betrokken. Aan hem draag ik graag mijn patiënten populatie over in de hoop maar ook met het vertrouwen dat mijn populatie zich bij hem evenveel thuis voelt als men dat bij mij heeft gedaan. Hij zal gaan samenwerken met Helmi Houtzager waarmee ik de laatste jaren in de Heelhoek de huisartsenzorg verzorgd heb. Alle vertrouwde zaken (personeel, locatie enz) zullen hetzelfde blijven als voorheen.

Ik dank alle mensen in mijn praktijk voor het vertrouwen dat ze in al die jaren in mij hebben gehad. Met velen heb ik in de loop van de tijd een persoonlijke vertrouwensband opgebouwd en die zal ik zeker heel erg gaan missen.

Ik wil bij mijn afscheid graag wat aandacht aan u geven en dat gaat mijns inziens niet of te kort op een receptie. Wel wil ik eenieder de gelegenheid geven om een afspraak op mijn spreekuur te maken op speciaal daarvoor bestemde momenten – dinsdag- en vrijdag middag.

Voor degenen die dat niet op deze manier willen of kunnen leg ik in de wachtkamer een boekje neer waarin u als u dat wilt een anekdote, een afscheidswens of nog eenmaal een goede tip kunt neerschrijven.

Ik wens u allen een zo gezond mogelijk en hopelijk gelukkig leven toe!

Met heel hartelijke en lieve groeten,
Jos van den Hoogen, uw huisarts

PS Ik heb geprobeerd het patiënten adressenbestand zo goed mogelijk uit te draaien. Als dat onverhoopt niet goed is gegaan dan daarvoor mijn welgemeende excuses!

Beste mensen,

Ik wil mij graag voorstellen. Ik ben Joost Gijselhart, en na het pensioen van Jos van den Hoogen ga ik samen met Helmi Houtzager de praktijk voortzetten.

Ik werk sinds 2015 als huisarts, in het begin vooral in de regio Arnhem. Een jaar geleden ben ik met mijn gezin naar Wijchen verhuisd, en ben ik hier in de omgeving gaan werken. Toen ik de kans kreeg om Jos van den Hoogen op te volgen, nam ik die kans direct aan.

Als uw huisarts kijk ik graag samen met u naar uw gezondheid. Dat vraagt om een open en eerlijk gesprek. Verder vind ik het ook belangrijk om samen te werken met de andere professionals in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeuten, psychologen, en de medisch specialisten in het ziekenhuis.

Maar uiteindelijk gaat het om de patiënt, dus om u. Als u dus een keer een kennismakingsgesprek wilt hebben, of natuurlijk als u gezondheidsklachten heeft, dan bent u van harte welkom in mijn spreekkamer.

Met vriendelijke groet,

Joost Gijselhart, uw nieuwe huisarts